

# Maskers op... | Vrijheid vraagt een grote discipline



Maskers op...

Vrijheid vraagt een grote discipline

Het - nog net niet dwingende -  
dringend advies voor mondkapjes,  
geldt nu ook voor pubers.  
Ze moeten het masker op naar  
school, in de winkel en in het  
openbaar vervoer.  
En daarbij vallen er weleens  
steekjes.  
Opa Pieter Pottenkijker wordt  
er soms moedeloos van...



Ze kopen - online - een paar leuke,  
exemplaren, maar laten mij betalen.  
Dan liggen ze een week lang in de  
verpakking op de keukentafel.  
En vervolgens ontvang ik een Tikkie  
van 7 euro.  
Omdat ze bij de Jumbo bij school een  
pak mondkapjes heeft gekocht.  
Ze waren ze vergeten!

Ik koop de mondkapjes royaal in.  
Ik leg ze naast hun broodtrommeltje.  
Niet over het hoofd te zien dus.  
Maar die pubers gaan de deur uit  
zonder broodtrommeltje....



Komt er geen Tikkie, dan krijg ik  
wel een paniektelefoontje.  
Omdat ze hun mondkapjes zijn  
vergeten, mogen ze de bus niet in!  
Ik moet dat ding wel brengen, omdat  
ze anders te laat op school komen.

Heb ik uitwasbare mondkapjes  
gekocht.  
Omwille van het milieu.  
Willen ze die superschattige  
mondkapjes niet op.  
Omdat het niet lipp is.  
Daar valt je de mond toch van open!



Die pubers delen alles.  
Ondanks uitdrukkelijke instructies  
lenen ze regelmatig hun (ongewassen)  
mondkapje uit.  
Ze slingeren ook overal rond.  
In de koelkast, de mand van de hond,  
onder de gameconsole, bovenop de  
afzuigkap of in de doos van de kaas!

Het mondmasker lijkt wel een  
duizend-dingen-doekje.  
Van zakdoek, slaapmasker en doekje  
om make-up af te vegen tot  
vervanging van sokken tijdens het  
uitoefenen van bepaalde jongens-  
hobby's.  
De conciërge op school vindt die  
dingen aan kapstokken, tussen  
plafondplaten en in WC's.



Mondkapjes?  
Ik word er stapel van.  
Ik mag ze achter hun kont aandragen.  
Net als hun jassen, tassen,  
broodtrommels, mobieltjes en andere  
essentiële voorwerpen.  
Ik voel mij werkelijk Jeeves, de  
butler!

Onder ons gezegd,  
de wereld vandaag is op en neer.  
't Is een vreselijke bende.  
Misschien wordt het morgen beter.  
Maar met Covid nooit goed.  
Was daarom uw handen, houdt afstand  
en draag een masker.  
En anders?  
Blijf thuis!

