

Pubernootje & Juul | De Boekenlijst



Pubernootje & Juul De boekenlijst

Het was toch
'Kruistocht in een
spijkerbroek'?
Niet 'Juul in een
spijkerbroek in de
gevangenis'!



Mijn puber-
kleinkinderen
moeten boeken
lezen.
En dat heeft heel
wat voeten in aarde.

Alleen brave meisjes
houden een dagboek bij.
Stoute meisjes hebben
daarvoor geen tijd.



Ik ben niet
geïnteresseerd in
literatuur.
Ik interesseer me voor
een wijze van leven.
Daarom lees ik Het
dagboek van een muts.

Op een dag zul je,
net als Opa Pieter,
oud genoeg zijn om
weer sprookjes te
gaan lezen.
Nu is het tijd voor het
serieuze werk.



Ik heb al zoveel gelezen!
Cruiffie's jongensjaren
bijvoorbeeld.
Of Kapitein Onderbroek en
de ongebooflijke
kantinejuffrouwen.

OFCOURSE

Ik keek in de kast of
jullie geen 'leuk' boek
hebben.

Om te lezen voor
school.
Ik vond Vijftig tinten
grijs.
Is dat spannend?



real funny stuff.

Ik raad jou aan naar
de boekwinkel te
gaan.
Kies daar gewoon
een boek uit.
En ja, een
dergelijke winkel
bestaat echt!

Lord of the rings?
Lees jij dat?
Ik vind dat best
moelijk om te
begrijpen en er komen
best nare dingen in
voor.



Ik neem dat boek
overal mee naartoe.
En raak het daar
vaak ook kwijt.
In de wasmand, op de
salontafel en in de
magnetron.
Het boek ziet er uit
alsof ik het
behoorlijk goed heb
gelezen.



Waarom is het boek van mijn
keuze nog niet verfilmd?
Ik vind het belachelijk dat er
nog geen Netflix-serie van is
gemaakt.
Eigenlijk zouden ze van iedere
Netflix-serie een boek moeten
schrijven.
Ik heb dan al heel wat boeken
gekeken.

Kan ik niet beter een
boek op mijn telefoon
downloaden?
Dan kan ik, als ze in
de klas gaan lezen, op
mijn telefoon.



Op jouw telefoon?
Ben je mal!
Weet je dat heel veel
literatuur-boeken
sexsscènes bevatten?
Die wil je toch niet in
de klas lezen?

Dat is waar.
Ik begreep ook geen fuck
van Karel ende Elegast.
Omdat ze in de
Middeleeuwen niet zo heel
veel snapten van spelling.



Ik vind het irritant,
ledere keer hetzelfde
verhaal.
Dat jij in jouw tijd
vijf goede boeken
moest lezen.
En eigenlijk Aah, de
jongen uit de
steentijd, toch het
leukste vindt.



Pubernootje's advies:
Het is goed om tussen de
regels te lezen.
Het vermoeit de ogen niet zo.



Opa Pieter's les:
Je moet lezen voor de
lol, anders zul je er
niets van onthouden.



Juul's raad:
Geef een kind nooit
een boek dat je zelf
niet zou lezen.